

PinksterPakket

Kringenmateriaal



VOOR DE KRINGLEIDERS

Introductie

Op zondag 28 mei vieren we Pinksteren: de geboorte van Gods wereldwijde kerk. In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie verhalen van mensen die geraakt door het evangelie in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. Rond Pinksteren willen we die verhalen graag delen met de kerken in onze PinksterPodcast om zo mensen te inspireren in hun dagelijks geloof.

Het PinksterPakket bevat:

- Een korte podcastserie van 9 inspirerende verhalen.
- Deze handreiking voor een kringbijeenkomst.

Je vindt alle materialen op www.missieloket.nl/pinksteren

Werkwijze

Het materiaal is te gebruiken op een avond met jouw kring, bijbelstudiegroep of miniwijk. Met Pinksteren of in de tijd daarna. Laat de deelnemers vooraf weten dat ze hun bijbel meenemen. Of print de bijbelpassages op papier

Tip bij de vragen ter bespreking: neem als deelnemers een paar minuten stilte om er eerst zelf over na te denken. Deel daarna met elkaar wat je hebt bedacht.

THEMA: WAT IS HIER AAN DE HAND?

1. Welkom

Neem de tijd om samen te 'landen'. Vertel om de beurt hoe je hier zit. Hoe was je dag of je week? Wat speelt er in je hoofd en in je leven?

2. Ontvangen en delen

Lees samen Handelingen 2: 1-13

Vraag: Wat valt jullie op in deze tekst?

De Heilige Geest wordt uitgestort in Petrus en 120 anderen. De priesters en sadduceeën, het religieuze gezag in die tijd, erkennen Petrus en de anderen niet. De Geest werkt door een onbevoegde volgeling van Jezus. Petrus spreekt over Jezus en iedereen die er is hoort vertellen in zijn of haar eigen taal. De mensen horen over 'de geweldige dingen die God doet!'. Geen doemverhalen maar goed nieuws!

3. Verkennen en verdiepen

Goed nieuws. Dat klinkt zo (we lezen verder: vers 24-28): *'Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft hem uit de dood teruggehaald. De dood kon hem niet vasthouden. David zegt daarover in de heilige boeken: 'Ik denk altijd aan God. Er kan mij niets ergs gebeuren, want hij is dicht bij mij. Daarom ben ik blij. Ik juich en zing. Ik blijf op God vertrouwen, zelfs als ik sterf. Want God zal mij terughalen uit de dood. Hij zal ervoor zorgen dat mijn lichaam bewaard blijft. God leert mij hoe ik moet leven. En hij maakt me gelukkig, omdat hij dicht bij mij is'.*

Oude woorden (psalm 16) die op deze Pinksterochtend ineens een nieuwe lading krijgen. En versterkt zijn door het wonder van Jezus' opstanding. Hij overwon de dood! Mensen worden aangeraakt. En omdat de Geest aan het werk is en de ruimte neemt en krijgt gebeurt er iets bovennatuurlijks en hebben mensen aandacht!

Vraag: herkennen jullie iets van de combinatie in je leven van de kracht van bijbelse woorden ondersteund door de kracht van de Heilige Geest?

4. Doen

Ithsham Ravi (studentenwerker voor IFES uit Groningen) haalt dit verhaal aan in zijn podcast. Hij roept op tot partnerschap voor het Koninkrijk van God. Samenwerken met mensen uit verschillende landen en culturen om in Nederland het bekende goede nieuws op een nieuwe manier te laten klinken. Om over de grenzen van culturen en huidskleur met elkaar op te trekken en te ontdekken dat juist dan de Geest op een buitengewone manier aan het werk is. Juist mensen uit een andere context of die Jezus hebben leren kennen ervaren vaak een nieuwe, krachtige aanraking van de Geest en kunnen ons spiegelen: hun verhalen helpen ons om opnieuw te beseffen hoe groot God is en hoe relevant Zijn woorden zijn voor jouw en mijn leven.

Als we optrekken met mensen uit andere culturen is luisteren enorm belangrijk: met lege handen kun je de bal beter vangen. Je kunt je eigen referentiekader nooit helemaal uitzetten. Maar oprecht luisteren (en doorluisteren) naar hoe het voor de ander is key om samen een veelkleurig plaatje van God te zijn. Daar wordt God grotere door en jijzelf rijker van. Het is goed om door onze gewoonten en vormen heen te kijken en mensen te zien die door de Geest vervuld op een creatieve manier willen dienen in ons land.

Om te bespreken:

1. Denk jij dat Jezus graag wil dat we investeren in contact met mensen met een andere (culturele) achtergrond? Waarop baseer je dat?
2. Deel met elkaar verhalen over hoe mensen die Jezus '(op)nieuw' ontmoetten of een andere achtergrond hebben een bron van inspiratie vormen voor jou.
3. Ken je voorbeelden of heb je zelf ervaring met samenwerken voor het koninkrijk over de grenzen van jouw cultuur of etniciteit?
4. Hoe voel jij je bij je openstellen voor christenen uit andere culturen? Heb je daar zin in? Waarom wel/niet?
5. Wat zou jij/zouden jullie kunnen doen om dit verder te bevorderen?

6. Afsluiting

Luister naar de PinksterPodcast (dag 7 – wat betekent dit toch?) van Ithsham waarin hij zijn ervaringen met jou deelt (inclusief een mooi gedicht).

Verder in de PinksterPodcast (er zijn in totaal 9 te beluisteren) onder andere aandacht voor de noodzaak van bidden, dat God over onze menselijke grenzen en besef heengaat, voor gastvrij kerkzijn en voor de beweging die de Heilige Geest inzet! Je luister ze via Scipio of je favoriete podcast app (zoek op 40 dagen hier&nu). Ook kun je de mp3 bestanden hier downloaden: www.missieloket.nl/pinksteren/