

# PinksterPakket

## Kringenmateriaal



## VOOR DE KRINGLEIDERS

### Introductie

Op 5 juni vieren we Pinksteren: de geboorte van Gods wereldwijde kerk. In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie verhalen van mensen die geraakt door het evangelie in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. Rond Pinksteren willen we die verhalen graag delen met de kerken in onze PinksterPodcast om zo mensen te inspireren in hun dagelijks geloof.

Naast de korte podcast serie, bevat het PinksterPakket suggesties voor een viering en deze handreiking voor een kringbijeenkomst. Je vindt alle materialen op [www.missieloket.nl/pinksterpodcast](http://www.missieloket.nl/pinksterpodcast)

### Werkwijze

Dit materiaal is te gebruiken op een avond met jouw kring, bijbelstudiegroep of miniwijk, met Pinksteren of in de tijd daarna.

Bij de vragen ter bespreking: neem als deelnemers vijf minuten stilte om er eerst zelf over na te denken. Deel daarna met elkaar wat je hebt bedacht.

## THEMA: GODS AANWEZIGHEID EN ONZE BEREIDHEID

### 1. Welkom

Neem de tijd voor een ontspannen begin. Vertel om de beurt hoe je hier zit. Hoe was je dag of je week? Wat speelt er in je hoofd of in je leven?

### 2. Ontvangen en delen

- Lees samen Exodus 3: 1-15

God is aanwezig in ons leven. Zijn aanwezigheid is een belangrijke lijn in de bijbel. In Exodus 3 lezen we wat God daar zelf over zegt: Ik Ben Er. Ik ben er. Ik was er en ik zal er zijn. Het valt Mozes op dat God er is: hij staat stil bij de brandende braamstruik.

- Deel in maximaal één zin waar je aan moest denken, wat je ervaarde of welke vraag je hebt naar aanleiding van deze tekst.
- Dank God voor deze bijeenkomst en voor zijn Geest die aanwezig is.

### 3. Verkennen en verdiepen

Mozes heeft vervolgens wel veel moeite met het aanvaarden van Gods richting voor zijn leven. Hij probeert eronder uit te komen. Denk ook aan Jona en Petrus en hun reactie op roeping van God/Jezus. Een normale reactie voor een discipel: onze weerstanden spelen op als we geroepen worden om te volgen.

- Doe een kort rondje, wat herken je in je eigen leven van de reactie van Mozes?

- Lees nu samen 1 Samuel 3: 1-10. Je kunt om de beurt een vers lezen.

He kan ook zijn dat God wel spreekt, maar dat we Zijn stem niet opmerken. Dit overkomt Samuel. Hij heeft gelukkig een mentor die hem wijst op Gods aanwezigheid. Mooi om dan ook bereidheid te zien: als U er bent, dan ben ik er ook. Spreek Heer, ik ben uw dienaar, ik luister.

Na vele directe ontmoetingen tussen God en mensen, besluit God dat het nodig is dat mensen hem nog beter leren kennen en stuurt Hij Jezus. Immanuel. God met ons. Opnieuw de bevestiging dat Hij gewoon bij ons is. En God gaat nog verder. We mogen vertrouwen op nog een Goddelijke aanwezigheidsfactor in ons leven: de Heilige Geest! De Geest helpt ons in de eerste plaats te beseffen én te ervaren dat Vader er gewoon bij is, wat er ook gebeurt. Hij wijst ook richting, heel concreet.

- Luister nu samen naar de korte PinksterPodcast die verder gaat op dit thema. Pieter Messelink heeft het over beweging en de richting die de Geest daarbij wijst.

Bespreek samen een of meer van de volgende vragen:

- Hoe heb jij in jouw leven de aanwezigheid van God ervaren?
- Heb je in jouw leven voldoende ruimte en rust om Zijn stem te horen?
- Welke bezwaren breng jij in als God richting wijst?

#### **4. Doen**

In Galaten 5 gaat het over de vruchten van de Geest. In vers 25 staat dan: 'Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen'. De Geest wijst ons richting. Aan ons de verantwoordelijkheid om die richting te volgen.

- Hoe helpen anderen jou of hoe kunnen anderen jou helpen om de richting voor jouw leven te ontdekken én te gaan?

#### **5. Afsluiting**

Luister als afsluiting samen naar [Heilige Geest](https://www.youtube.com/watch?v=eVTS0r7-Wew) van Reyer ([www.youtube.com/watch?v=eVTS0r7-Wew](https://www.youtube.com/watch?v=eVTS0r7-Wew))

- Tip: beluister de komende week eens alle zeven PinksterPodcasts. Daarin gaat het onder anderen over de noodzaak van bidden, het werken in multiculturele teams, het feit dat God geen standaardaanpak heeft en over de bereidheid om hem te volgen.