

# PinksterPakket

## opzet voor de viering



## Introductie

Op 5 juni vieren we Pinksteren: de geboorte van Gods wereldwijde kerk. In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie verhalen van mensen die geraakt door het evangelie in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. In de periode na Pinksteren willen we die verhalen graag delen met de kerken in onze PinksterPodcast om zo mensen te inspireren in hun dagelijks geloof.

Naast de korte podcast serie, bevat het PinksterPakket een handreiking voor een kringbijeenkomst en deze suggesties voor de viering op bijvoorbeeld de zondag na Pinksteren. Alle materialen zijn te vinden op [www.missieloket.nl/pinksterpodcast](http://www.missieloket.nl/pinksterpodcast)

### Introductie op het thema

In deze viering denken we na over bereidheid. 'Bereidheid' - de wil om iets te doen. Basistekst: Matteüs 16:24-27: *Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.*

### Lijnen vanuit de bijbeltekst en het evangelie

#### Jezus is bereid

Net voor deze tekst gaat Jezus de confrontatie aan met Petrus die hoopt te voorkomen dat Jezus gaat lijden en zal sterven: *'je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen'* (Mat 16: 23b). Jezus heeft door waar het op uit gaat lopen. Hij is bereid om de weg te gaan die leidt naar de opstanding via marteling en dood. De weg die Hij moet gaan is Hem gecommuniceerd door de Vader, via de Heilige Geest.

#### Jezus volgen is niet eenvoudig

Jezus is ons voorgedaan op de weg naar het kruis. Hij schetst die weg als een weg die wij als zijn volgelingen ook zullen moeten gaan. Dat is nogal wat. Toch geloven wij dat juist omdat Jezus is gegaan, wij nooit meer hoeven te sterven. Dat enorme diepe lijden van Jezus, die godverlatenheid die Hij heeft ervaren hoeven wij niet meer te ervaren. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Maar Hij nodigt ons wel uit om iets mee te maken van wat Hij meemaakte op die weg naar Golgotha: daar verloochende hij zichzelf. Ben jij bereid jezelf verloochenen als je achter Jezus gaat? Hoe ziet dat er concreet uit: jezelf verloochenen? Soms denken we dat het dan gaat over jezelf heel streng van alles en nog wat ontzeggen, toch weer voldoen aan alles wat er in de wet staat, de regeltjes naleven. Maar als we de bijbel lezen, zien we dat jezelf verloochenen begint met het luisteren naar de stem van de Vader. Dus 'ben je bereid' begint eigenlijk met jezelf de vraag te stellen: ben ik bereid om te luisteren naar wat de Vader mij duidelijk wil maken? Denk aan Samuel die geroepen werd door God zelf. Pas na drie keer begreep hij dat het God was. Dan stelt hij zich open en zegt: spreek Heer, uw dienaar luistert. Denk aan Jezus die doorlopend in gesprek was met Zijn Vader

### **Jezus volgen levert jou iets op**

*Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden (Mat. 16:24).* Soms denk je dat Gods richting volgen voor jouw leven nadelig uit zal pakken voor jou. En dat Jezus' instructies jou eerder in de weg zitten dan dat ze jou op weg helpen. Denk bijvoorbeeld aan vergeving. Ik ken iemand die al jarenlang in conflict leeft met haar buurvrouw. Die heeft haar van alles en nog wat aangedaan. En dat is ook echt zo: ze heeft haar flink in de weg gezeten. Maar de grootste factor waar ze mee zit, is de wrok die ze zelf ervaart richting haar buurvrouw. Als ze leert te vergeven, kan die wrok ook wegvallen: dat gaat haar energie geven! Je kunt in jezelf met allerlei uitvluchten komen om vooral niet de weg te gaan die God wijst. Maar volg als een kind. Zonder het effect te weten gewoon gaan doen! Jezus wens voor ons leven is dat wij Zijn stem verstaan, naar Zijn woorden horen en doen wat Hij tegen ons zegt. Zodat we het leven leven in al zijn volheid! Joh. 10:10.

### **Je hoeft het niet alleen te doen**

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Jezus belooft ons dat de Heilige Geest zal komen om ons te helpen (Joh.14). Jezus' eigen woorden komen tot leven als de Heilige Geest er op het juiste moment een draai aan geeft in ons leven door soms dingen tegen ons te zeggen die niet letterlijk zo in de bijbel staan, maar wel helemaal in de Geest van Jezus zijn (geef voorbeelden uit jouw eigen leven). Herken je dat? Dat de Geest jou richting wees? Dat er toen kwartjes vielen? Dat het ook in de Geest van Jezus was?

### **Ben jij bereid?**

Petrus' leven is een spiegel voor ons. Hoe 'onbevangen onbereid' was hij vaak! Als Jezus Hem vraagt om het net eens aan de andere kant uit te gooien, roept hij geïrriteerd: ik heb de hele nacht gevist en dan moet ik nu zeker het net nog even aan de andere kant uitgooien? Best wel een standaardreactie van een leerling van Jezus. Hij wijst de weg, wij hebben daar zo onze eigen ideeën bij. Maar Petrus doet het toch, met een wonderbaarlijke visvangst tot gevolg. In Johannes 21 wijst Jezus richting en luistert Petrus direct. Geen kritische vragen meer. Door ervaring wijs geworden. Ben jij bereid? Durf jij jouw net aan de andere kant uit te werpen als de Geest je die richting op wijst? Ben je bereid om juist ergens te blijven en vol te houden als het tegenzit en je maar met moeite jouw hoofd boven water kunt houden? De Geest moedigt jou aan. Je hoeft het niet alleen te doen! Betrek Hem erbij in jouw gebeden en door ruimte te scheppen in jouw leven om Hem te ervaren en te horen.

### **Ondersteunende beelden**

- Net aan de andere kant uitwerpen
- Een verhaal uit jouw eigen leven als voorganger waarin je God bent gevolgd op de weg die Hij wees.
- Een getuigenis van een gemeentelid over 'bereid zijn'

### **Input voor de liturgie**

#### **Liturgische onderdelen**

- Integreer een kindermoment in de dienst voordat de kinderen naar hun eigen programma gaan. 'Bereidheid' is een thema dat goed is uit te leggen aan de hand van een voorval uit het leven van een kind: (on)bereidheid om tanden te poetsen of gezond te eten.

- Vergeet de tieners en jongeren niet. Is er iemand die iets wil vertellen over bereid zijn en navolgen? Is er een beeld uit een film dat je zou kunnen inzetten?
- Daag jongeren en kinderen uit en vraag hoe zij 'bereid' kunnen zijn. Hoe zet dat eruit in hun leven? Welke richting wijst de Heilige Geest ze?
- Het kan heel inspirerend en bemoedigend zijn om voorbeelden uit te wisselen uit het eigen leven of van anderen hoe je na kunt volgen en bereid kunt zijn. Dat kan tijdens het koffiedrinken na de dienst en/of laat mensen tijdens de dienst er over nadenken.

### **Bid op zondag 12 juni mee**

Het missionaire werk wordt gedragen door gebed. Daarom vragen we op deze zondag vragen in de kerken gebed voor missionair werk in Nederland. Bid en dank je mee voor het doorgaande werk van de Geest?

Met [deze korte video \(90 seconden\)](#) kun je het gebed inleiden tijdens de kerkdienst. We vragen je om te bidden voor:

- alle missionaire werkers;
- moed, bereidheid en doorzettingsvermogen om hun werk te doen;
- creativiteit en nieuwe ideeën voor het missionaire werk;
- het werk van Evangelisatie & Recreatie op campings en in buurten deze zomer;
- iedereen in Nederland die zoekt naar God.

### **Liedsuggesties**

- [Ben je bereid](#) – Marcel en Lydia Zimmer
- [Heer wijs mij de weg](#) – Sela
- Psalm 25: 2,4,6,7.
- [Ik ga doen](#) – Matthijn Buwalda